



**MAGNEET
WOORDEN
KALENDER**



**Februari
2025**

FABruary!

Zoals beloofd: fabulous February. 28 dagen magneetwoorden, schoon aan de haak.

Naar aanleiding van de magneetwoordenkalender in januari krijg ik ook steeds vaker voorbeelden toegespeeld via alle sociale media. De magneetwoorden krijgen er **ambassadeurs** bij. Heel tof! Zo halen we 31 december met gemak. Veel dank dus aan iedereen die me foto's stuurt van positieve taal. Of juist van waar we vandáán willen. Denk de wethouder Armoede (niet stiekem bladeren naar 27 februari 😊).

GeNIETen maar!

Jeanine, 1 februari 2025



ZATERDAG

1

FEBRUARI

Twijfelmoed

Het instituut voor de Nederlandse taal riep eind 2024 'twijfelmoed' uit tot woord van de week. Betekenis: het aandurven niet meteen stelling te nemen. De tegenhanger van snel je oordeel klaar hebben. Het maakt van 'twijfelen', dat een negatieve connotatie heeft, een moedige actie.

In deze tijd van polarisatie, van **zwart-witdenken**, vind ik het een welkome kwaliteit. Luister, wik en weeg, slaap er nog een nachtje over, kauw erop, bekijk het van een andere kant, bevraag jezelf, ga in iemand anders schoenen staan. Versta ik de kunst van het twijfelen?



ZONDAG

2

FEBRUARI

Hartnodig

Hartafwijkingen zijn doodsoorzaak nummer één onder kinderen tot 15 jaar. Denk aan hartritmestoornissen, hartfalen of opgelopen hersenschade daardoor. Om de overlevingskansen van deze kinderen te vergroten, en hun meer kwaliteit van leven te kunnen geven, is er in 2008 een stichting in het leven geroepen. Die zamelt bijvoorbeeld geld in voor extra onderzoek. En staat naast ouders, met praktische informatie en ervaringsverhalen. Hoe heeft de stichting zichzelf genoemd? **Hartekind**. Vandaag start de collecteweek.



MAANDAG

3

FEBRUARI

Week van het Oorsuizen

‘Kom je ook naar de Dag van de Beroerte?’ Ik zag een poster in het ziekenhuis en wilde dat aanbod graag snel afslaan. En zo is het deze week met de Week van het Oorsuizen. Werken de magneetwoorden ook voor aanduidingen van lichamelijke klachten?

Wat is het omgekeerde van oorsuizen? Van geen piep in je oor, of brom of fluit? Een tegenhanger lijkt hier niet 1-2-3 uitkomst te bieden. Wel kan er iets bij over hoe je klachten kunt aanpakken of hoe je ermee dealt. Denk aan ‘Doorgaan na een beroerte’. En ‘Omgaan met oorsuizen’. De Britten hebben parallel hieraan de Tinnitus Awareness Week. Die naam past ook voor preventie van oorsuizen. En dat is nodig, want het probleem neemt vooral toe onder jongeren. Mijn voorzet: de **Week van de Oordoppen**. En een leuke woordspeling als het om (andere) gehoorproblemen gaat, komt van Schoonenberg: ‘Horen zoals je nog nooit hebt gezien’!



DINSDAG

4

FEBRUARI

Niet spieken

Op Instagram zag ik een foto van een bezoeker aan een escaperoom.

Op een houten klep met een scharnier stond afgedrukt 'Hier niet spieken'. Natuurlijk word je dan **nieuwsgierig**.

Op de volgende foto het briefje: 'Toch doen hè!!'



WOENSDAG

5

FEBRUARI

Takecarebnb

'Heb je ruimte in je hart en je huis om drie maanden een vluchteling te ontvangen? Takecarebnb matcht vluchtelingen met een verblijfstatus aan gastgezinnen.' Wat een geweldige vondst! Zowel het concept als de naam.

Takecarebnb speelt met airbnb, het bekende platform voor vakantiehuizen. 'Care' en 'air' klinken hetzelfde en het zijn allebei **matchmakers**. Alleen keert Takecarebnb het perspectief. Zoals jij in je vakantie in een huis van iemand anders wil verblijven (een luxe natuurlijk!), wil een vluchteling ook wel een tijd in een huis van iemand verblijven (bittere noodzaak!). Logeren bij een gastgezin geeft vluchtelingen de beste start om een nieuw leven op te bouwen. Verrijkend voor gast én gezin. Lees vooral de verhalen op takecarebnb.org.



DONDERDAG

6

FEBRUARI

Sorry, geen dienst

Je kijkt reikhalzend uit naar je bus of tram. Maar als die nadert staat er 'Sorry, geen dienst' op de plaats waar normaal de bestemming staat. Dat 'sorry' is dan wel begripvol. Maar 'geen dienst'? Een vriend die bij een gemeente werkt, daagde me uit hier een alternatief voor te verzinnen. 'Ik ga naar de remise'? Een moeilijk woord. 'Ik ga naar de stalling'? 'Mijn dienst zit erop'? Het wordt er niet duidelijker op.

De Lijn, de OV-maatschappij in Vlaanderen, wint het vooralsnog: 'Geen dienst, **mijn collega pikt je op**'. En op een geparkeerde bus van De Lijn staat een kopje koffie afgebeeld met de tekst 'Even pauze'. Veel beter dan 'Je kunt nog niet instappen' of 'Geen dienst'.



VRIJDAG

7

FEBRUARI

Warmetruiendag

Check eens in de twee maanden je bandenspanning. Tegel eruit, plant erin. Douchedeuntjes. Het zijn allemaal kleine acties die goed zijn voor het klimaat. Net als Warmetruiendag vandaag. Vorig jaar viel warmetruiendag op een dag dat ik bij Greens in the Park in Den Haag een workshop magneetwoorden gaf. Er staan nog foto's van op mijn site. Ik heb een paarse wollen trui aan. En dat werd in de kleine kas waar we met z'n zevenen zaten flink warm. Maar dat kan ook komen doordat we er **energie** van kregen!

PS: 7 februari is ook mijn verjaardag. Je mag me feliciteren (in de DM!) op LinkedIn of Instagram, of per mail. Dan weet ik dat de kalender gelezen wordt haha 😊



ZATERDAG

8

FEBRUARI

Magnieten

In haar theaterprogramma Paradijskleier houdt Lenette van Dongen mensen een spiegel voor. Ze laat de zaal de zin aanvullen: 'Ik ben niet... genoeg'. Ja hoor: niet slank, slim, knap genoeg. Wat zeggen we toch een nare dingen over onszelf, is de boodschap. Lenette: "Woorden zijn pitten. Als je ze om je heen strooit, **ontkiemen** ze." De retorische vraag volgt: wat denk je dat er opkomt als je 'ik-kan-niks-en' zaait? Of 'ik-ben-te-dik-pitten'? Zelf is ze ook een goed voorbeeld van hoe het niet moet: "Ik heb thuis wel een heel veld magnieten!"

PS: Vandaag is de dag van het zelfvertrouwen. Vul aan: 'Ik zit vol zelfvertrouwen, omdat...'.



ZONDAG

9

FEBRUARI

Posifiets

'Kort ritje naar de winkel? Da's zo gefietst!' Onder de hashtag #posifiets voert Maastricht campagne over de voordelen van de fiets. Het is een initiatief van de gemeente en Zuid-Limburg Bereikbaar. Doel is niet alleen dat we vaker fietsen, maar ook veilig fietsen en stallen. Wie het stadscentrum en vooral de stoep vrijhoudt, is een posifietser. De borden bij de fietsenrekken bekrachtigen dat ook: 'Jij stalt helemaal posifiets!' Bonuspunten: posifiets is een **anagram** van positiefs.



MAANDAG

10

FEBRUARI

Woord van de Week

Eind januari riep de Volkskrant 'magneetwoord' uit tot Woord van de Week. Het werd een [maf stukje](#) over gratis seks en **giftige positiviteit**. Maar toch lovend. Op naar de Van Dale!

Overigens is de Volkskrant zelf ook gevoelig voor magneetwoorden. Toen ik het stukje hierboven opzocht op de website en dat niet lukte, kreeg ik de online melding: 'Sorry, we kunnen de pagina die u zoekt niet weergeven.' Met direct daaronder – in het besef van het 'nietje' – een cartoon van Sigmund: 'Dit is misschien een goed moment voor uw ontspanningsoefeningen'. Dat ontspant direct.



DINSDAG

11

FEBRUARI

Safer internet day

Één verkeerde muisklik en bedrijven kunnen geraakt worden door cybercriminelen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wilde daarom cyberveilig gedrag bevorderen. Hoe kun je werknemers daartoe aansporen? Samen met gedragsbureau Inspire to Act bedacht het ministerie een maatregel. Oftewel een 'gedragsinterventie'. Bij een groep deelnemende metaalbedrijven installeerden ze een meldknop in het e-mailprogramma. De oproep: 'Valse e-mail? Meld het via de meldknop'. Daarmee konden ze een nepmail gemakkelijk doorsturen naar het interne cybermeldpunt. Effect: medewerkers van deze bedrijven zijn verdachte berichten **tien keer vaker gaan melden**.

De concrete actie helpt hier dus. Een andere gedragstechniek die ze gebruikt hebben, is altercasting, een techniek waarbij je iemand in een sociale rol plaatst: 'Bij bedrijf x vinden we cyberveiligheid belangrijk. Jij als medewerker van x toch ook?'. Het 'toch ook' benadrukt bovendien de norm. Ook waarschuwen ze voor de mogelijke gevolgen als je niet handelt. Voor die techniek bestaat een geweldige term: geanticiperde spijt opwekken. Meer weten over dergelijke onderzoeken? Lees [Rijk aan gedragsinzichten](#), een bundel van het gedragsnetwerk van de overheid BIN NL. Daar krijg je geen spijt van.



WOENSDAG

12

FEBRUARI

Tegen snelheidsovertredingen

In steeds meer gemeenten is 30 km/uur de norm aan het worden in het centrum. We hadden het er in januari ook al over, met 'Maak van Rijswijk geen racewijk' (!?) en '30 km/uur – voor wie doe jij het?' Nog eens zeggen dat mensen maximaal 30 moeten rijden voegt niks toe, want dat staat al op de verkeersborden. Hoe kan het nog meer?

Een hele fraaie werd gespot door Letty de Nijs, expert in gedragsgedreven communicatie. Ze werd daarmee één van de drie magneetwoordenbazen die het boek Magneetwoorden wonnen bij de lancering. Wat stuurde ze in? Een bord langs de weg met 30 erop en daarbij de tekst: '**Te mooi om hard doorheen te rijden**'. Een knipoogtekst.



DONDERDAG

13

FEBRUARI

Niet vliegen

Vliedschaamte. Heb jij dat ook? Ongeveer eens per jaar ga ik naar mijn vader die in Spanje woont. Tegenwoordig doe ik dat met de trein. Rotterdam-Parijs Gare du Nord. Dan, als er genoeg overstaptijd is, wandelend langs de platanenlanen, de Parijse cafés en de Seine naar Gare de Lyon. En daarna in één streep door naar Barcelona. De romantiek van reizen. Een raam met uitzicht. En volop tijd om te werken en te mijmeren. Bovendien geeft het voldoening: het kan anders! Laten we treinreizen toegankelijker maken: meer plaatsen, goedkopere tickets, gemakkelijker te boeken. Laten we **treintrots** de norm maken. Als tegenhanger van vliedschaamte.

Wie hier ook op inhaakt? Natuurhuisjes.nl. Op hun posters met natuurfoto's staat: 'Niet vliegen. Wel landen.' Een slogan om trots op te zijn.



VRIJDAG

14

FEBRUARI

rEVOLution

De dag van de liefde voor je Valentijn, voor de mensen om je heen, voor de wereld. Meer liefde in alle verschijningsvormen! In 'revolution' zit 'love', las ik ergens. En zo zie ik activisme ook. Het is als het Banksy-kunstwerk waarin een demonstrant een bloemetje gooit, de [Flower Thrower](#). Je kent het vast. Op de graffitischildering op een muur op de Westelijke Jordaanoever zien we een gemaskerde man een bos bloemen werpen. **Blommen in plaats van bommen!**



ZATERDAG

15

FEBRUARI

Bij gladheid wordt er niet gestrooid

Collega-schrijftrainer Ton Vogels spotte dit bordje bij een voetgangersbrug in Amsterdam. Hij vraagt zich hardop af: is dit een stil protest? Een aanklacht van vallende bewoners? Is hier een dwarse ambtenaar aan het woord? Strooien ze in andere situaties wél? En moet je alles wat je níet doet, in bordjes vangen?

Terwijl hij met schrijftips strooit (© Ton), gaat het op LinkedIn los met alternatieven. Hoe waarschuw je mensen dan WEL voor een spekgladde brug? Als het vriest kun je hier extra goed glijden? Ik hou het op een neutrale melding: 'Brug kan glad zijn!' Met eventueel een uitleg: 'Op veel bruggen kunnen we strooien, maar hier...' Tja, wat is die reden? Is de helling te steil voor de strooiwagen? De brug te smal? Eén van degenen die reageren op Tons post houdt het op 'een **uitglijder** van de gemeente'.



ZONDAG

16

FEBRUARI

De taal van coaches

“Het ding is dat wij mensen vaak taal gebruiken die lijkt voort te komen uit angst. We willen nare dingen voorkomen of onder controle houden. Het suffe is dat we ze daardoor vaak juist oproepen.”

Aan het woord is Sergio van der Pluijm, trainer van het jaar 2024 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Als podcasthost interviewt hij experts van effectieve methodieken die coaches kunnen inzetten, zoals Oplossingsgericht coachen of Motiverende gespreksvoering. In [editie #70](#) van de **podcast Coachen 3.0** ben ik te gast bij Sergio. Is het magneetwoorden-gedachtegoed ook relevant voor coaches? Ga er lekker voor zitten op deze zondag.



MAANDAG

17

FEBRUARI

Raktivism

Vandaag is het Doe eens vriendelijk Dag. Je ziet hoe snel een beschuldigende toon erin sluipt. Al schrijf je iets positiefs, dan nog kan het vermanend overkomen: 'Doe eens vriendelijk!'. Afijn. Wat ik een sterke term vind in dit verband, is: raktivism. Rak staat voor **Random Acts of Kindness**. Kleine vriendelijke gebaren, zoals de deur open houden voor iemand, aanbieden een foto te maken als een groepje mensen een pose zoekt voor een selfie, je parkeerbonnetje dat nog geldig is doorgeven aan iemand anders, een onbekende groeten op straat. En dat dat de wereld radicaal kan veranderen, spreekt uit het activisme. Doe je mee als raktivist?



DINSDAG

18

FEBRUARI

Vast en zeker

Boven de weg stond dit keer een nieuwe tekst op zo'n matrixpaneel. Een boodschap voor vervoerders: 'Zit je lading goed vast? Vast en zeker!'

Inkoppertje: een boodschap met een **prima lading**. De oproep 'Zet je lading goed vast' zou dwingender zijn. Nu kiest Rijkswaterstaat voor een vraag die je aan het denken zet. En het 'vast en zeker' is een woordspeling. Ook als je deze uitdrukking niet kent, komt de boodschap over. En het prettige is: deze tekst is geen verkapte beschuldiging. Er spreekt juist vertrouwen uit.



WOENSDAG

19

FEBRUARI

Tap me dan

Bij de supermarkt zag ik een drinkwaterkraan, gesponsord door Dopper. **Een topper, die Dopper**, want met zo'n waterfles en een tappunt hoef je geen plastic flessen water meer te kopen. Dat bespaart een boel plastic en voorkomt plastic soep in de zee. Zoals ze zelf ook zeggen: 'Join the wave against single use plastics'. Op een digitaal scherm erachter werden liedjestitels geprojecteerd met een twist. Zoals 'O I wanna tap with somebody' of 'Tap me dan, als je kan'. Als je van de magneetwoorden bent, kun je de hele dag fotograferen!



DONDERDAG

20

FEBRUARI

Meelezers

In veel organisaties geldt een vierogenprincipe. Wat een woord. Het houdt in dat je een collega naar je tekst laat kijken voordat een brief of rapport de deur uitgaat. Dat voorkomt fouten. Ofwel: dat komt de kwaliteit van de tekst ten goede. Twee zien meer dan één. En hoe wordt zo'n collega in veel gevallen genoemd? Een tegenlezer. Mind you, een tégenlezer! Waar ik ook kom, vraag ik schrijvers om dat woord om te keren. Hoe anders is het als je iemand vraagt om met je méé te lezen?

Daar gaat vanuit dat je met iemand meedenkt: hoe kunnen we bereiken wat we met deze tekst willen bereiken? Niet dat je op zoek gaat naar spelfouten en dingen die je zelf anders zou doen. Een tegenlezer wordt aangemoedigd 'tegen' te zijn en streept een paar woorden en passages aan met een **rode pen**. Een mee-lezer zegt ook wat sterk is aan een tekst, stelt vragen over wat je ergens mee bedoelt en komt met suggesties. Geen hinderlijke etappe voor je je brief kunt versturen, maar welkome hulp van een medestander. Voel je het verschil?



VRIJDAG

21

FEBRUARI

Impossible

Een citaat toegeschreven aan Audrey Hepburn: "Nothing is impossible.
Even **the word itself** says I'm possible." Love it!



ZATERDAG

22

FEBRUARI

Geen probleem

Valt het jullie ook op? Je bedankt iemand voor iets en het antwoord is: 'Geen probleem'. Dat zegt dan bijvoorbeeld degene die jou een koffie serveert of de postbezorger die een pakket aflevert. Het komt ongetwijfeld overwaaien uit het Engelse taalgebied: 'No problem'. Maar wie heeft het over een probleem als je iemand oprecht bedankt voor diens hulp of dienst?

Het komt op mij over alsof ik een probleem heb veroorzaakt ('Sorry!' 'Geen probleem.'), in plaats van dat de ander mij een dienst levert. 'Tot je dienst' hoor je nooit meer – het is iets van vroeger. Wat de vraag oproept: is dienstbaarheid iets van vroeger? En wat je ook wel hoort: 'Bedankt', 'Niets te danken'. Dat is dan weer wat onaardig – alsof je het bedankje niet in ontvangst neemt. (Dat heb ik ook altijd met 'Groeten', 'Groeten terug' 😊)

Wat is er gebeurd met '**Graag gedaan**'? En in het Engels 'You're welcome'. Laten we 'Graag gedaan' in ere herstellen. Daar breek ik graag een lans voor. ('Sorry voor de gebroken lans.' 'Geen probleem.')



ZONDAG

23

FEBRUARI

Kun je met taal de wereld mooier maken?

'Ik denk van wel', schrijft Babette Tierie, communicatieadviseur bij 113 Zelfmoordpreventie. Ze verwijst naar Magneetwoorden en licht toe: 'Door het boek keek ik ook terug op mijn jaar bij 113 en de woorden en zinnen die we kozen. Bij ons misschien wel belangrijker dan waar dan ook, omdat ze het verschil kunnen maken tussen leven en dood. De juiste snaar raken is een hele kunst, maar als je het goed doet, kun je een mens dat het moeilijk heeft vleugels geven.'

Soms werd ze overvallen door boosheid en door twijfel of al het praten wel werkt. Maar er ligt een missie: 'Onze **1K Z1E J3**-campagne, waarin we ouders oproepen om het gesprek met hun kinderen aan te gaan. Niet belerend, maar met magneetkracht: lieve ouders, jullie zijn belangrijk, belangrijker dan jullie misschien denken, vaak de allerbelangrijkste in het leven van een kind! Ter gelegenheid van 15 jaar 113 brachten we een boek uit over zelfdoding en hoop. We kozen een titel met zoveel mogelijk magneetkracht: 'Morgen beginnen we weer opnieuw'. Omdat we mensen de moed willen geven om te vertellen over hun zelfdodingsgedachten, en dat hun openheid wordt beloond met nieuw vertrouwen in het leven – misschien niet perfect, maar wel de moeite waard. Daarom hebben we liefdevolle luisteraars nodig. En ik denk dat de meesten van ons die in zich hebben.'

Met deze tekst maakte jij mijn dag, Babette. En belangrijker: jullie maken de dagen voor veel mensen in de donkerte. Wat een mooie missie en ik word heel warm van het besef dat de magneetwoorden dus hieraan kunnen bijdragen. 'Ik zie je' is een prachtige oproep voor wat we wél willen en wél kunnen doen. En met 'liefdevolle luisteraars' (een identiteitswoord) plaats je mensen in de rol die je wilt bekrachtigen. Op naar veel nieuwe beginnen!



MAANDAG

24

FEBRUARI

Geen handen geven

‘Helpt u een handje mee?’ vraagt het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, groot op een banner bij binnenkomst in het ziekenhuis. Ik weet niet meer wie het postte op LinkedIn. Daaronder stonden een stuk of zes opties: **‘Wij begroeten u graag** met: een zwaai, twee handen voor de borst gevouwen, enkele woorden, een glimlach, ...’. Bij de laatste optie stond: ‘Wat past bij u?’

Voor de duidelijkheid licht het ziekenhuis toe dat ze geen handen schudden vanwege de hygiëne, maar ook dat is positief geformuleerd: ‘Welkom in het LUMC. Wij begroeten u graag, maar schudden geen handen. Zo voorkomen wij samen overdracht van infecties. Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers.’ Prettig uitgelegd en ruimtelatend. Een high five zou hier meer dan terecht zijn!



DINSDAG

25

FEBRUARI

Niet in mijn naam

‘Maak mij niet langer medeplichtig aan het geweld in Gaza. Geweld leidt tot trauma’s en uiteindelijk tot meer geweld.’ Veel mensen deelden deze oproep aan de minister-president eind 2024. Een actie van Oxfam Novib tegen de oorlog en voor medemenselijkheid, rechtvaardigheid, vrede.

Ik kreeg de vraag hoe ik vanuit de magneetwoorden denk over ‘Niet in mijn naam’. Ik had de brief aan Schoof ook ondertekend, meldde ik, en tekende in gedachten **een groot hart over het woord ‘Niet’**. Liefde in mijn naam. Gelukkig schreef Oxfam Novib in de brief ook over ‘wat wél’. Namelijk (en ik citeer ingekort: ‘Ik vraag u om wél in mijn naam: 1. Actief op te roepen tot een staakt-het-vuren. 2. Vrije en veilige toegang te eisen voor humanitaire hulp. 3. Alle schendingen van het internationaal recht te benoemen en vóór relevante VN-resoluties te stemmen. 4. Onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden te steunen’, et cetera. Goed dat ze dat hebben toegevoegd!



WOENSDAG

26

FEBRUARI

Ik maak een punt van nul

Dat is de slogan van ROV Zuid-Holland: het regionaal overlegorgaan verkeersveiligheid. Gemeenten en andere partijen in de provincie Zuid-Holland streven samen naar nul verkeersslachtoffers. Na een ROV-communicatiebijeenkomst waarin ook de magneetwoorden geprogrammeerd stonden, kregen de deelnemers goodiebag mee naar huis. Pas thuis bekeek ik 'm goed. Er staat behalve de slogan ook op 'Doe jij mee? **FanTAStisch!**'. Kijk, dát bedoel ik met spelen met taal!



DONDERDAG

27

FEBRUARI

Wethouder armoede

In het nieuws: 'Warm Rotterdam levert nieuwe wethouder armoede!' Dat is er weer één. Een probleemnaam in plaats van een uitkomstnaam. De initiatiefnemers presenteerden ook het Deltaplan Armoede. Zo'n naam vind ik eerlijk gezegd zelf wat armoedig. Hoe terecht en noodzakelijk het ook is om de situatie voor mensen in armoede te verbeteren. Je kunt er op z'n minst een procesnaam van maken: 'armoedebestrijding' en 'aanpak armoede'.

De omkeringen in dit beleidsterrein zijn vaak veel vagere en abstractere termen, zoals Kansengelijkheid en Bestaanszekerheid. Het zou al helpen om daar 'Gelijke kansen' en 'Een zeker bestaan' van te maken. Wat is het doel, zou ik de beleidsmakers en politici vragen, wat wil je bereiken? Dat iedereen rond kan komen bijvoorbeeld. Dat iedereen zich financieel kan redden. Genoeg geld. **Menswaardig leven**. Een stevige basis. En afhankelijk van de politieke wind: een basisinkomen (gratis geld, zodat iedereen een basis heeft). Ik denk graag mee.



VRIJDAG

28

FEBRUARI

Let's March!

Op naar maart!

En wat betreft kalenders: ik verheug me alweer op 2028, want dan komt cabaretier-absurdist Ronald Sniijders hopelijk weer met een Schrikkelkalender en hebben we een extra dag **taalhumor**.

Heb je ook een goede omkering naar positieve taal? Mail jeanine@magneetwoorden.nl En wil je dat ik meedenk over een casus op je werk of jullie de technieken bijbreng tijdens een workshop of lezing? Je vindt de mogelijkheden op magneetwoorden.nl

Waarom en hoe magneetwoorden werken? Je leest het in het boek 'Magneetwoorden; ontdek de aantrekkingskracht van positieve taal' van Jeanine Mies (Haystack, 2024).

